

משפ' - ר' אליהו דרימלער

טומאשוב - לובלסקי, פולין.



הרב אליהו דרימלער



בת שבע (שייבע)

בבית המדרש או ה"שטיבל" טריסק'ר-קוזמיר, אשר בטומשוב, התפללו יהודים חשובים ונכבדים – שיינע יידען – ובעלי בתים, כמעט כולם, יודעי ספר. ... יהודים זקנים מסוג אשר הינו כיום חזיון בלתי נפרץ. הם הקדישו את חייהם לתורה ולתפילה, וזאת היתה דרכם בכל ימי חלדם עלי אדמות. צידקתם ויראתם ניראו על פניהם... זיו התורה ואורה, נסוכה על פניהם...
... בין שאר בעלי הבתים החשובים היה.... ר' אליהו דרימלער...



מראשי הקהילה וממייסדי "לחם עניים", בטומאשוב.

וכך זה פעל: "קח-או-תן" באופן שכל יהודי ויהודי שהכין את מיצרכיו לשבת, שיתף עצמו במפעל "לחם עניים". הנתינות היו על פי רוב: מיני מאפה מוגמרים, היינו חלה, גלוסקא, חלת סולת, לחמניות... היו אלו מוצרי בית, כלומר מזה שעקרת הבית אפתה בתנור שבביתה. כל תושב יהודי נתן יד בתרומות... איש איש לפי יכולתו.

כמו כן, היו קובעים שבת אחת בשנה, לנדרים לטובת "לחם עניים". היו קוראים לעליה לתורה את רוב המתפללים, וכל אחד נדר ליד ספר התורה את תרומתו.

הנהלת "לחם עניים"



ר' אליהו
דרימלער

ר' אליהו דרימלער הוא הסבא-רבא של אשתי, פנינה. אמא של פנינה, טובה (גיטל) אייזן - לבית רייפער, שנולדה בטומשוב, התייתמה מאמה בגיל שש, ומאביה כשהיתה בת עשר. היא גדלה אצל הסבתא והסבא, שבע ור' אליהו דרימלער.

שבע ואליהו דרימלער,

נשאר בטומשוב וניספו בשואה ביחד עם חלק גדול ממישפחתם. לא ידוע לנו אם נשאר ברובע היהודי שהופצץ ונשרף, או נלקחו להשמדה במחנה בלז'ץ הסמוך לעיירה.

4 מתוך 5 ילדיו – ניספו בשואת אירופה,

10 מתוך 13 נכדיו – ניספו בשואת אירופה.

3 נכדים בלבד שרדו את השואה מכל המישפחה...

יהי זיכרם של כל הניספים - ברוך.

הנכדים של ר' אליהו דרימלער

חמישה מנכדיהם של אליהו ושבע דרימלער
(בתמונה: גיטל הבת של מלכה וארבעת הילדים של האחות פערל).



גיטל

דה שוורצה...

צ'ופה

טובה (גיטל האמא של פנינה), גדלה עם הסבא וגם אצל הדודה פערל (האמא של צילה). בתמונה:
עם הילדים של הדודה (התינוקת – צילה [צ'ופה]).

השם של הבת הבכורה של הדודה, היה גם כן גיטל.

והכינוי שדבק בהן במשפחה, היה:

גיטל דה שוורצה (השחורה), שהיתה כהה ושחורת שיער,

גיטל דה וואסה (הלבנה), שהיתה בהירה ובלונדינית.

טובה (גיטל) היתה שחרחרת, יפה ומיוחדת, עוד בילדותה – ופנינה, בתה, מאד
דומה לה... (דעתו האובייקטיבית כמובן, של יגאל...)

שתי הנכדות של אלי דרימלער שבתמונה (**גיטל דה שוורצה** ו**צ'ופה**)
ונכד נוסף (**מוטל** הבן של דב) - שרדו את השואה.

משפחת הנכדה, גיטל – עולה לארץ ישראל

הפרידה של הנכדה טובה (גיטל) מהמשפחה בטומשוב,



אבא של פנינה, ישראל אייזן (שרולק'ה), עסק בטומשוב, בסחר עצים. ההורים חשו את האנטישמיות הפולנית, שהלכה וגברה. מידי פעם, היו הפולנים נכנסים לבתי היהודים ובוזזים רכוש. האמא גיטל, היתה מחביאה שמיכות קטיפה וכלי כסף, בביתו של הסבא המכובד, בתקווה שיד הבוזזים לא תגיע לשם... מכיון שהיו דתיים-ציונים, החליטו לעלות ארצה, קיבלו סרטיפיקט מהארץ (האבא גידל זקן והוגדר ברשיון כשוחט), והמשפחה עלתה ארצה ב-1935.